

Indrukken Shiloh 31 maart 2014

Shiloh Israel Children's Fund Op maandag 31 maart hebben wij met onze vriend Harry Nihom en de bekwame gids Nahum Gilbar een onvergetelijke dag beleefd in Shiloh. Deze plaats ligt op de Westbank, in een zogenaamd betwist gebied van Israël. De voormalige burgemeester David Rubin overleefde in december 2001 op wonderlijke wijze, samen met zijn destijds 3-jarig zoontje, een terroristische aanslag, toen hij van Jerusalem naar huis reed. Na twee jaar van operaties, post-trauma therapie en bezoeken aan artsen, waren zij genezen.



Ruimten bewegings- en muziektherapie

Rubin realiseerde zich welke impact een aanslag heeft op zowel de getroffen zelf alsook op familieleden, vrienden, onderwijzers en andere betrokkenen. Zeker kinderen hebben vaak hun leven lang te lijden onder de trauma's. Zij zijn nog niet in staat hun gevoelens verbaal te uiten en hebben hiervoor intensieve begeleiding nodig. Dit is de reden waarom Rubin zich o.a. intensief inzet voor getraumatiseerde kinderen. Er is in Shiloh dankzij hem en sponsors zoals LeChaim sinds een aantal jaren een Therapeutisch Educatief Centrum, namelijk het Shiloh Israel Children's Fund. Hier krijgen wel honderd kinderen vanuit deze plaats en de wijde regio op diverse manieren professionele therapie. Dit wordt gesubsidieerd van overheidswege; echter, zonder donaties en sponsoring zou er bijvoorbeeld geen bewegings- en muziektherapie gegeven kunnen worden.



Directeur, muziektherapeut en Nihom

We bezochten dit centrum en kregen deskundige uitleg van de directeur en de muziektherapeut. De noodzaak van de verschillende vormen van behandeling behoeft niet veel nadere toelichting, als men zich realiseert dat kinderen volkomen dichtgeslagen kunnen zijn na het ondergaan of zien van iets verschrikkelijks. Door agressief gedrag, nachtmerries en/of bedplassen kan aan het licht komen dat zij hulp nodig hebben. Door spel, beweging, tekenen, muziek en omgang met dieren kunnen zij leren zich te uiten.



Snoozelkamer en creatieve ruimte

Om tot ontspanning te komen kunnen zij terecht in de snoozelkamer. De medewerkers vinden het bijzonder dat het centrum over deze ruimte beschikt en ook hiervoor geldt dat zonder sponsoring continuering in de toekomst niet gewaarborgd is.

Park Fogel

In maart 2011 werden Udi Fogel (37 jaar), zijn vrouw Ruth (36 jaar) en drie van hun zes kinderen: de tienjarige Yoav, hun zoontje van vier Elad en hun baby Hadas (drie maanden) gedurende de shabbatnacht op gruwelijke wijze met messteken om het leven gebracht in Itamar, een nederzetting op de Westbank, niet ver van Shiloh. De leden van het gezin werden in hun slaap overvallen door een terrorist. Ter nagedachtenis aan hen en andere slachtoffers is een begin gemaakt met de realisatie van het Park Fogel. Hier kunnen de helaas vaak getraumatiseerde kinderen spelen, zodat zij de spanningen en het verdriet even kunnen vergeten. Er staat al een prachtig speeltoestel. Ook staan er tafels en banken, waaraan de families kunnen picknicken. Stichting LeChaim steunt ook dit mooie initiatief financieel.



Speeltoestel van twee kanten bekeken

Joe's Place

Nahum liet ons tot onze verrassing ook de winery en het atelier zien van Joe. De wijn wordt uitsluitend van druiven gemaakt en is daardoor een eerlijk natuurproduct van goede kwaliteit. Van bamboe maakt deze kunstenaar de mooiste fluiten. Enthousiast liet hij er een

paar zien en horen. Van zijn hand was nog een aantal kunstvoorwerpen te bewonderen. Ook hing er in het atelier een aantal mooie schilderijen van verschillende inwoners van Shiloh.

Audiovisuele presentatie Shiloh is een belangrijke plaats voor het begin van het Joodse volk; het is één van de dramatische plekken in het land. Hier, in het gebied van de stam Efraïm, brachten de kinderen van Israël de Tabernakel en maakten van Shiloh een religieus centrum vóór Jeruzalem. Vanaf het pad is een mooi uitzicht op de vallei te zien waar het Bijbelverhaal plaatsvond van de zomerdruivenoogst, toen de dochters van Shiloh dansten en de mannen van Benjamin bruiden onder hen zochten. De plek is te zien waar de Tabernakel stond en waar de kinderloze Hannah bad om een zoon. Haar gebed werd door G'd gehoord. Later schonk Hannah naar haar belofte Samuël om te dienen in de Tabernakel. G'd Zelf riep hem tot zijn dienst. De audiovisuele presentatie, die deze geschiedenis uitbeeldt, is werkelijk schitterend!



Gebedsplaats Hannah



Synagoge Shiloh: uiterlijk van de Tabernakel

Eén van Harry's gevleugelde uitspraken is: 'Iemand die als atheïst naar Shiloh gaat, komt er als gelovige weer vandaan.' Het is bijzonder dat één van zijn namen Shmuel is... G'd hoort! Als je je dit realiseert, ga je wonderen zien, zelfs door tranen en trauma's heen.